



Carnavalsstichting 'De Knöllekes' Boekel

ALLE KNOLLEN DIE GAAN MEE!

Hee komaan, 1,2,3

Hee kom aan blijf nie staan, de prins die staat vooraan
Dur het zand en de peel ja we zen mi veel.
Zunne skepter in de hand en ok de Adjutant
De raad en bestuur en de rest van Knollenschuur

En wie gu ok kent ,ze weten de gu er bent.
An de kant veur Rawazzie en de hoempapaband
Iedereen swingt mee of gu wilt ja of nee!
Elk clubke en partij, alles heurt erbij

Waar zijn die handen!!

Ge wordt vaneiges gaar van ut bier en schrobbelaar
Niet noar huis niet noar bed mar vooruit met de pret
Mi oewe snuut in de lak, ja zo kik ut al strak
Kei skon verkleed, en dun tijd die ge vergeet

Doe oe Linker hand omhoog, oe rechter hand omhoog, en Links en rechts en klappen, doe oe Linker hand omhoog, oe rechter hand omhoog, en klappen klappen klappen klappen klappen. Ooohhhhhh.....

Refrein, diedeldie

Hee Boekel kumt eraan mi heel de karensaan
Mi de dansmariekus zie ze daar eens staan
Die gaon dalijk los, te midden van het gehos
Midden in den Doom, komde vaneiges op stoom

Ooohhhhhhhh.....

Tis de tijd van het jaar, O wa zijn we klaar
Met het werk, en de sleur en het stom gezeur
Tis nu eindelijk tijd, vooruit met de geit
Carnaval gaat aan, hee doe mee hee kom aan

Dus knollekus ga mee ,noar de zaal en cafe
Nie naor huis ,nie naor thuis mar noar Boekel waar het bruist
Naor het oord, van allein doar hek d'n aord

Das BOEKEL!!!!

Refrein: Diedeldie

Refrein: 2 maal : Alle knollen die gaan mee, naar een gruwelijk skon cafe

Tekst:
Peter Smits
Vincent van Sleuwen
Hans vd Burgt

Zang:
Vincent van Sleuwen

Muziek:
Hans Leijten